



BINDING

**Kerkblad van de Protestantse Gemeente te
Abcoude**

37e jaargang No 5, 4 oktober 2024

KALENDER 2024

OKTOBER	TIJD	PLAATS	ACTIVITEIT
Za 05	16.00u- 20.30u	?	Walking Dinner
Vr 11	13.00u- 15.00u	Dorpskerk	Kleding inleveren
Za 12	10.00u- 12.00u	Dorpskerk	Kleding inleveren
Wo 16 en Do 17	09.00u	Dorpskerk	Kleding sorteren
Vr 18	17.30- 20.00u	Dorpskerk	Verkoop kleding
Za 19	10.00u- 14.00u	Dorpskerk	Verkoop kleding
NOVEMBER	TIJD	PLAATS	ACTIVITEIT
Ma 11	19.30u	't Hoogt	Film Zien

**De kerkenraad nodigt de leden van de gemeente uit
voor een gemeentevergadering
op zondagochtend 3 november
aansluitend aan de kerkdienst**



www.dorpskerkabcoude.nl

OM TE BEGINNEN

Op de schouders van reuzen



‘We staan op de schouders van reuzen’. Google verwijst voor die uitdrukking naar Isaac Newton. De Britse centrale bank heeft hem zelfs hiervoor geëerd door de uitspraak op de zijkant van de munt van twee pond te zetten. Toch heeft Newton de beeldspraak niet zelf gemunt, om even in monetaire termen te blijven.

Het beeld komt al voor in de middeleeuwse vensters van de kathedraal van Chartres. De vier evangelisten zitten daar op de schouders van vier oudtestamentische profeten. Op de volgende bladzijde zien we Marcus op de schouders van Daniël. Marcus is klein afgebeeld en Daniël groot, als een reus. Je zou ook kunnen zeggen: Marcus zit als een kind op de schouders van zijn vader Daniël.

Het is een beeld dat mij dierbaar is. Het drukt voor mij uit wat de waarde is van een (geloofs)traditie. Je bent de mensen uit het verleden dankbaar, want je kunt dankzij hen een stuk verder kijken. Maar je bent om diezelfde reden bij tijd en wijle ook kritisch op hen. Omdat je verder kunt kijken zie je de dingen soms ook anders dan zij.

Wat de kerk vroeger over joden, vrouwen, slaven of homo's heeft gezegd, hoef je niet klakkeloos over te nemen.

Door zo tegen een traditie aan te kijken, kun je twee valkuilen vermijden.

De eerste valkuil is die van verstarring en fundamentalisme. Sommige mensen hebben zo'n heilig ontzag voor de reuzen uit de traditie dat ze denken dat ze altijd hetzelfde moeten blijven denken. Nee, jij ziet meer dan zij.

De andere valkuil is dat je afstand neemt van een traditie. De moderne, autonome mens is van de schouders afgestapt. Begrijpelijk, want ja, die traditie heeft veel fouten gemaakt. Maar toch is dat ook jammer, want je bent uiteindelijk ook weer niet groter, misschien zelfs wel kleiner dan zij. Maak jijzelf nooit fouten? Je leert toch ook van de fouten uit het verleden?

In een geloofstraditie zit ook wijsheid en veranderpotentieel opgeslagen.

Vraag jezelf eens af: is Nederland er sinds de ontkerkelijking mooier, liever, menselijker op geworden?

Wat mij betreft: op sommige gebieden wel, maar op andere helemaal niet.

Aarnoud van der Deijl



Hardop denken over de pioniersplek

We hebben als pioniersteam natuurlijk genoten van een mooie vakantie, maar zeker niet stilgezeten. Er was een geslaagde pub-quiz en 5 oktober een walking dinner.

We merken vanuit de gemeente een grote betrokkenheid, die zich uit in goede vragen en mooie suggesties. Ga daar mee door, ook al zullen we in dit stadium niet alle vragen kunnen beantwoorden en niet alle suggesties kunnen oppikken.

Net na de kopijdatum van deze Binding komen we als pioniersteam weer bij elkaar. En wat ons betreft zijn we op een punt gekomen dat we kunnen proberen lijnen uit te zetten. En om na te denken over vragen als: waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk? Waar zijn we wel voor op deze aarde en waarvoor niet? Misschien kunnen we iets van een jaarplanning maken. Misschien beslissen we of we ook op zondag iets willen gaan doen? Dat soort vragen.

Wordt dus vervolgd!

Het pioniersteam en Aarnoud van der Deijl

In memoriam: Nel Douma-Koedijk

Op dinsdag 27 augustus overleed ons gemeentelid Neeltje (Nel) Douma-Koedijk. Zij werd 91 jaar.



In een dienst vanuit de Dorpskerk op dinsdag 3 september hebben we afscheid van haar genomen. We zongen liederen die Nel zelf had uitgezocht en lazen de tekst Mattheüs 28: 20b die ze zo mooi vond: ‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ We lazen ook verzen uit Spreuken 31, de lof op de sterke vrouw. Want dat was Nel. Komend van een boerderij in Sint Maarten, met ouders die in het verzet zaten, was ze absoluut een sterke vrouw.

We mochten haar niet gaan ophemelen had ze zelf gezegd. Maar we mochten ons toch wel laten inspireren door de manier waarop zij haar leven had vormgegeven. Ze was altijd opgewekt en optimistisch. Toen ik haar voor het eerst opzocht – ik wist dat ze niet beter kon worden – zei ze volmondig dat het goed met haar ging. Ze was altijd op de ander

gericht: zelfs bij mijn laatste bezoek aan haar vlak voordat ze overleed, vroeg ze mij honderduit en kostte het me moeite om het gesprek op haar te krijgen. Ze was ook iemand die zichzelf bleef ontwikkelen. Dat bleek ook wel uit de moderne liederen die ze had uitgezocht. Maar als een basso continuo onder al die veranderingen in haar leven was daar haar sterke geloof in een God die met ons mee gaat tot aan de voltooiing van deze wereld.

Nel kwam 60 jaar geleden in Abcoude wonen met haar man Eelco. Ze was nauw betrokken bij de kerk; eerst bij de gereformeerde kerk en na het samengaan van beide kerken bij de Dorpskerk, onder andere als diaken. Eelco overleed al in 1984. Veel later had ze nog een aantal gelukkige jaren met Piet Cnossen tot ook hij overleed in 2018.

Wij wensen haar kinderen Marco, Jelly en Otto, hun partners, de kleinkinderen en overige familie en vrienden Gods kracht en steun toe.

Aarnoud van der Deijl

Aanvulling In memoriam: Nel Douma- Koedijk

Dinsdag 3 september was ik niet van plan om naar de kerk te gaan en al helemaal niet naar een begrafenis.

Ik was druk bezig met voorbereidingen voor een familiebezoek.

Toen ik even langs de Dorpskerk liep en zag dat de deuren open waren, kon ik het niet laten even naar binnen te glippen. Even in een huis van gebed en stilte binnengaan geeft rust. Er brandden kaarsen en er stond in een hoek een grafmand, omringd met een rand van bloemen. Op een tafeltje ernaast zag ik de foto van Nel Douma, precies zoals ze was met dat specifieke lachje. Nel kende ik als een van de bezoekers van de Bijbelkring van Tiny Buijs. Sinds 2013 hoorde ik daar ook bij.

Voor mij, opgegroeid in een andere christelijke traditie, was dat blijvend vruchtbaar.

Het is fijn dat ik Nel gekend heb, een naamgenoot. Boven zal het voor mij niet moeilijk zijn om haar te herkennen.

Nelly Jap Tjong

In memoriam: Maaïke Emma Oussoren



Op woensdag 18 september 2024 overleed ons gemeentelid Maaïke Emma Oussoren. Zij werd 89 jaar oud.

‘We zijn dankbaar voor de mooie jaren,’ schrijven haar dochters op haar rouwkaart. Gelukkig zijn er veel mooie jaren geweest, maar het leven was niet altijd gemakkelijk voor Maaïke.

Maaïke was geboren op een boerderij in Bovenkerk. Zij was het negende kind in een gezin van twaalf. Door een aangezichtsverlamming in haar tienerjaren kon ze de HBS niet afmaken. Dat was zwaar, want ze had eigenlijk wel willen gaan studeren. Maar ze had veel veerkracht. Ze werd bijvoorbeeld au pair in Zweden.

Ze ontmoette Huib Paul, met wie ze trouwde. Hij kwam van een boerderij, maar ook uit een groot gezin en dus moest hij een ander vak leren. Hij werd slager in Amsterdam. Samen runden ze die slagerij, maar Maaïke hield daarnaast ook het gezin met vier dochters draaiende. Dat was dus heel hard werken voor haar.

Vlak voor Huibs pensioen kwamen ze in Abcoude wonen, waar Huib helaas al na een jaar overleed. In de jaren daarna heeft Maaïke veel kunnen reizen. Later hertrouwde ze met Pouw den Boer. De laatste jaren was Maaïke's gezondheid kwetsbaar. Na een corona-infectie belandde ze een paar jaar geleden al in een hospice, maar ze krabbelde weer op. Ze verhuisde naar Ouderkerk. Daar heb ik haar nog één keer mogen ontmoeten en werd mij duidelijk dat ze veel steun aan haar geloof had.

We hebben afscheid van Maaïke genomen in een dankdienst op donderdag 26 september. We lazen daar Ruth 2, omdat het verhaal van Ruth ook het verhaal is van een vrouw die hard moest werken om het in het leven te kunnen bolwerken, maar ook een verhaal over gastvrijheid en vrolijkheid. ‘Bij onze moeder was het altijd een zoete inval,’ zeiden de dochters.

Wij wensen haar dochters Joan, Emma, Truus en Kokkie en hun gezinnen sterkte toe.

Aarnoud van der Deijl

KERKENRAAD

De kerkenraad nodigt de leden van de gemeente uit voor een gemeentevergadering op zondagochtend 3 november as. aansluitend aan de kerkdienst.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen die de kerkenraad met de gemeente wil bespreken:

1. Toekomst exploitatie en beheer Dorpskerk. Aan de orde is het rapport van Adviesbureau Coup. De kerkenraad wil daarover met u van gedachten wisselen.

2. Verkoop pastorie. Het college van kerkrentmeesters heeft voorgesteld om de pastorie aan de Piet van Wijngaertdlaan te verkopen. Elders in deze Binding leest u de argumentatie van het college. De kerkenraad wil de gemeente horen over het voorgenomen besluit tot verkoop.

3. Bestuursstructuur. De kerkenraad wil u informeren over de ontwikkeling van een nieuwe bestuursstructuur. Een aangepaste structuur is nodig om onder meer het tekort aan ambtsdragers oude stijl op te vangen.

Naast de zondagse erediensten zijn er de afgelopen periode bijzondere activiteiten in onze gemeente geweest. Op 5 juli hadden we een Vrijwilligersavond in 't Hoogt. Na de dienst van Startzondag 8 september hebben we geluncht in het Fort van Abcoude. En op 13 september was de vanuit de pioniersgroep georganiseerde pub-quiz in 't Hoogt. Deze goed bezochte evenementen waren geslaagd. Allen die daaraan hebben meegewerkt hartelijk dank!

De kerkenraad heeft een nieuw Beleggingsstatuut vastgesteld. Duurzaam en minder risicodragend beleggen zijn nu expliciet in het statuut vastgelegd.

In zijn vergadering van 19 september is de kerkenraad ook in gesprek geweest met de Diaconie. De leden van de Diaconie doen hun werk met

veel plezier. Jaarlijks krijgt een aantal instellingen voor armlastige mensen een donatie. Individuele giften verstrekt de Diaconie niet, in voorkomende gevallen wordt verwezen naar andere instanties zoals Hulpfonds Abcoude-Baambrugge. Ook voor rampen verleent de Diaconie vaak steun, bijvoorbeeld door verdubbeling van de collecteopbrengst. Aan diaconale collecten wordt in de Nieuwsbrief, de Binding en in de mededelingen tijdens de kerkdiensten aandacht besteed. De Diaconie staat open voor samenwerking met diaconieën van andere gemeenten. Een recent samenwerkingsproject was de snack met ijsje in de zomer voor klanten van de Voedselbank. Aan de orde kwam de bestemming van het niet gebruikte zilverwerk. Verantwoord afstoten is een optie. Voor het vullen en wegbrengen van de fruitbakjes wil de Diaconie een actievere rol van gemeenteleden. Hierover leest u elders in deze Binding. Het diaconale werk zal in de toekomst een rol blijven spelen. De Diaconie heeft de ruimte om een eigen invulling te geven aan haar activiteiten. De kerkenraad spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de Diaconie haar arbeid vervult!

Jan van den Bosch,
Voorzitter Kerkenraad

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Samenstelling College.

Het is fijn werken in het College. Met een heel klein team proberen we zoveel mogelijk zaken op te pakken. Door het droevig wegvallen van Nico, hebben we op dit moment nog geen penningmeester. Zoals ik eerder schreef hopen we een financieel team te kunnen samenstellen zodat we het belangrijke en mooie werk in het college beter kunnen verdelen. Aarzel echt niet om een keer het gesprek erover aan te gaan met één van de college- of kerkenraadsleden. Het is mooi werk, maar ook heel noodzakelijk werk. Zonder financiële inzet kunnen we geen kerk zijn... Ondertussen hebben we nog steeds hulp van Vincent Pijpers, Frits Kutschenreuter en Jaap Verkerk. Ik ben daar enorm blij mee, maar hoop dat ik ze binnenkort kan bedanken omdat het werk overgedragen kan worden...

Overigens kunnen we ook voor andere taken echt versterking gebruiken in het College. Met meer handen wordt het werk in de kerk wat

gelijkmatiger verdeeld en blijft het voor iedereen inspirerend en vol te houden.

Toekomst Kerkgebouw.

Zoals eerder verteld zijn we als kerk bezig om te werken aan een nieuwe toekomst voor het kerkgebouw. Want we zullen de komende jaren met de kleiner wordende groep leden en vrijwilligers niet al het werk in de kerk meer zelf aankunnen. En tegelijkertijd zien we dat de kerk steeds vaker gebruikt wordt voor andere activiteiten. Een kleine werkgroep onder leiding van Vincent Pijpers heeft de afgelopen tijd een externe partij (bureau Coup) begeleid om een doorwrocht advies te krijgen over de toekomst van het kerkgebouw. Ik denk dat dit een heel belangrijk proces is waarbij we ingrijpende keuzes gaan maken om de toekomst van onze prachtige Dorpskerk veilig te stellen. Juist omdat het zo belangrijk is zullen we de komende tijd extra besprekingen hebben in de kerkenraad, maar ook op de bijpraatsessie van 3 november zal het een belangrijk onderwerp zijn. Ik zou u echt willen vragen om zo betrokken mogelijk te zijn bij dit onderwerp, bijvoorbeeld door bij de bijpraatsessie aanwezig te zijn.

Boekjaar 2024 en begroting 2025.

Inmiddels wordt gewerkt aan de begroting van 2025. Een flinke klus. In het najaar hopen wij hem te kunnen vaststellen. Maar heel belangrijk ook is dat we echt de bijdragen voor 2024 (kerkbalans) binnen krijgen. Wilt u alstublieft kijken of u uw bijdrage al overgemaakt hebt? U kunt uw financiële bijdrage overmaken op NL86 INGB 0003 1704 69 t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude o.v.v. Kerkbalans 2024. Maar u kunt ook de onderstaande QR-code gebruiken.



En mocht u om wat voor reden dan ook tussentijds een extra bijdrage willen leveren dan wordt dat zeer gewaardeerd!

Groot onderhoud orgel.

Nog maar net zijn we klaar met de vloer- en klimaatwerkzaamheden en de volgende grote klus dient zich al aan. In de komende tijd zullen we tijd en geld vrij moeten gaan maken voor groot onderhoud van het orgel. Het laatste grootschalige onderhoud is al weer 40 jaar geleden en dan komt het moment dichterbij dat we het zullen moeten oppakken. U gaat er meer over horen.

Proefperiode terras Aqua Farina op het Kerkplein.

Misschien herinnert u het zich nog, maar geruime tijd geleden heeft de kerkenraad ingestemd met een verzoek van de pizzeria Aqua Farina voor een proef met een terras op het Kerkplein. Omdat de vergunning bij de gemeente niet rond kwam, is het er nog niet van gekomen. Inmiddels lijken de kansen op een vergunning van de gemeente groter en zal het College de ruimte bieden om het een jaar uit te proberen. Natuurlijk met duidelijke afspraken over wat wel en wat niet kan, waarbij bijvoorbeeld de kerkdiensten er geen last van mogen hebben.

Nieuwe camera voor Kerkdienstgemist.

Misschien heeft u het gemerkt, maar er is een andere camera geplaatst in de Dorpskerk. Reden was dat de techniek in de oude camera verouderd raakte en dat er daardoor meer kans op storingen is. Helaas hebben we dat bij een aantal (uitvaart)diensten ook daadwerkelijk moeten constateren. Om het risico van uitval substantieel te verlagen, was een nieuwe camera noodzakelijk. Die is inmiddels geïnstalleerd. Hoewel het beeld van goede kwaliteit is, hebben we opmerkingen gekregen of het beeld niet wat verder uitgezoomd kan worden zodat je meer ziet. We zijn er mee bezig, en proberen een oplossing te vinden.

Toekomst pastorie.

De PKN Abcoude heeft op de Piet van Wijngaertdlaan een “eigen pastorie”. Het was gebruikelijk dat de pastorie bewoond werd door de beroepen predikant. Na het vertrek van ds. Van der Wilt is de pastorie niet in gebruik voor een predikant. In eerste instantie omdat Abcoude “vacant” was, daarna omdat de huidige dominee geen gebruik heeft gemaakt van de optie om de pastorie te bewonen. In deze periode is de pastorie verhuurd voor een commercieel tarief. De huidige

verhuurperiode loopt nog maximaal ruim een jaar. Gelet op een aantal ontwikkelingen (zie hieronder) is het College en de kerkenraad van mening dat anticiperend een besluit genomen moet worden over de toekomst van de pastorie in Abcoude. Immers, de huidige huurder kan vrijwel zonder opzegtermijn opzeggen en om dan pas het gesprek over de toekomst van de pastorie te starten is onverstandig.

Ontwikkelingen.

Er spelen een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op de toekomst van de pastorie. De belangrijkste zijn:

1. De actualiteit dat de huidige predikant in zijn aanstellingsperiode geen gebruik zal maken van de pastorie.
2. Veranderingen in de huurwetgeving waardoor huur voor bepaalde tijd (was maximaal 2 jaar) niet meer mogelijk is.
3. De bijdrage die commerciële verhuur levert aan de inkomsten van de PKN Abcoude.
4. De ingezette lijn van de PKN Abcoude om de (afnemende) beschikbaarheid van vrijwilligers, de beschikbare tijd vooral in te zetten op “het kerk zijn”.
5. De tendens naar kleinere aanstellingen voor een predikant (voorheen fulltime, nu parttime) en het overgaan van de daarmee samenhangende vanzelfsprekendheid van wonen in de lokale gemeente.
6. De brede maatschappelijke tendens om de vanzelfsprekendheid van “dienstwoningen” af te bouwen. (voorheen heel gebruikelijk bij tal van beroepen, vrijwel allemaal vervallen maar voor predikanten nog veelvuldig voorkomend)

Ad 2. Veranderingen in wetgeving.

Als gevolg van de aanpassingen in de wetgeving kan bij vertrek van de huidige huurder er niet opnieuw een verhuur plaatsvinden voor bepaalde (korte) tijd. Er kan feitelijk alleen nog regulier verhuurd worden en dat zal leiden tot huurbescherming voor de huurder. Dat maakt dat bij een eventueel opnieuw willen benutten van de pastorie voor een predikant, de kerk feitelijk zonder medewerking van de huurder, geen titel heeft om een nieuwe predikant de pastorie aan te bieden.

De volgende opties zijn voor de pastorie denkbaar:

1. Anti-kraak bewoning.
2. Maatschappelijke bewoning
3. Reguliere (commerciële) verhuur
4. Verkoop

Het College, ondersteund door de kerkenraad, komt alles afwegend tot het standpunt dat het verstandig is om te kiezen voor verkoop van de pastorie (bij aflopen van het huidige huurcontract). De argumentatie daarvoor is als volgt:

- *Anti-kraak (of leegstand)*
Dit garandeert het tijdig weer beschikbaar hebben van de woning. Echter, de verwachte periode van anti-kraak is zeer aanzienlijk en daarmee is er sprake van substantieel gemiste inkomsten en is de verwachting dat het pand in kwaliteit er niet op vooruit zal gaan.
- *Maatschappelijk bewoning* (vluchtelingen, probleemsituaties)
Het tijdelijk beschikbaar stellen van een woning voor knelsituaties is in beginsel zeer nobel. Echter, er zijn vraagtekens te stellen bij de vraag of dit stuurbaar is (weer beschikbaar voor predikant) en ook financiële gevolgen zijn groot. Het College is van mening dat het maatschappelijke huisvestingsvraagstuk weliswaar groot is, maar dat dit primair de opgave van de burgerlijke gemeente is. De inschatting is dat het veel inzet van ons zal vragen en financieel ongewenst is. Derhalve wordt deze optie niet aanbevolen.
- *Reguliere verhuur.*
Dit kan leiden tot een constante bijdrage in de begroting van de kerk. Echter, het rendement is niet veel hoger dan het gemiddelde langjarig rendement via de vermogensbeheerder. En omdat de sturingsmogelijkheid tot het beschikbaar krijgen voor een predikant ontbreekt, wordt dan onze rol als PKN feitelijk commercieel vastgoedbeheerder. Dat is geen kerndoel van onze kerk.
- *Verkoop.*
Ogenschijnlijk een heftige (misschien emotionele?) stap. Echter, uit financieel oogpunt is het een goede optie, het sluit aan op de ambitie om onze inzet te focussen “op het kerk zijn” en de

huizenmarkt voor verkoop is momenteel gunstig, Het geld dat vrij komt door verkoop wordt belegd zodat we er een goed en noodzakelijk rendement uit kunnen halen.

Ook lijkt het verkopen van de pastorie uit risicobeheersing een verstandige keuze. Het aanhouden van vastgoed wordt vanuit het perspectief van vermogensbeheer gezien “hoog risico”. Met name ivm de risico’s in de vastgoedmarkt.

Vervolgproces toekomst pastorie.

Het College en de Kerkenraad hebben een voorgenomen besluit genomen dat verkoop de beste optie is. Graag bespreken we dit ook op de bijpraatbijeenkomst in november. Parallel zal tevens overlegd worden met de landelijke kerk.

Mochten de “lichten op groen” gaan voor verkoop dan zal in beginsel verkocht worden als de woning vrij van huur is.

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Nick de Snoo

DIACONIE

kerk in actie

Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede (collecte 6 oktober)

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het reguliere onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van

partnerorganisatie Sedaka-Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. Kerk in Actie ondersteunt via het programma Werelddiaconaat onder andere jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte Israëlzondag of doneer online.

Lees meer op kerkinactie.nl/gesprekisirael. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Collecte 20 oktober

Kerk versterkt werk en positie van boeren in Indonesië



**kerk
in actie** Kerk versterkt werk en positie van boeren in Indonesië

Veel boeren op Zuid-Sumatra zijn arm, omdat hun grond niet genoeg oplevert. De verbouw van exportgewassen heeft deze uitgeput. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Sumatra, die boeren met voorlichting en training stimuleert om weer voedselgewassen te verbouwen en dit biologisch te doen, zodat de grond zich herstelt.

Bedankt voor je gift!



Collecte 10 november

Duurzame landbouw in de hoge Andes in Bolivia

Door klimaatverandering valt de regen in het hoge Andesgebied steeds grilliger. Boeren en boerinnen gaan samenwerken in coöperaties. Dankzij waterreservoirs kunnen ze hun land irrigeren. Ze leren inheemse groenterassen weer waarderen en biologisch verbouwen. Jongeren zien weer toekomst op het platteland. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4.000 meter hoogte landbouw mogelijk is.

Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat onder andere de boeren en boerinnen in Bolivia. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte werelddiaconaat november of doneer online. Hartelijk dank!

Lees meer op kerkinactie.nl/boerinbolivia

Ripka Verheul, namens de Diaconie.

KERKDIENSTEN

Wij nodigen u en jou van harte uit voor onze kerkdiensten op zondagmorgen 10.00 uur in de zorgvuldig (ook met hulp van veel vrijwilligers) gerestaureerde en gerenoveerde vertrouwde Dorpskerk. Iedereen kan zoals bekend alle kerkdiensten ook beluisteren en bekijken op www.kerkdienstgemist.nl. De diensten zijn zowel direct tijdens de aangegeven tijd van de kerkdienst te volgen, als later op elk ander gewenst moment.

In de kerk wordt gecollecteerd.

Giften kunnen ook worden overgemaakt. Dat kan voor de diaconie naar: ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude.

Uw bijdrage voor de collecte van het College van Kerkrentmeesters kunt u overmaken naar Rabobank: NL35 RABO 0300 566050 t.n.v. Protestantse Gemeente Abcoude.

6 okt **Stagiaire Dorien Keus olv ds. Aarnoud van der Deijl** orgel Wilco Gijzen

10.00 uur

*mmv Cantorij olv Else Sterk,
kindernevendienst Jantine ter Beek*

Eerste collecte: Werelddiaconaat Israël
Tweede collecte: Fonds klimaat, beeld en geluid

13 okt **Mw. Ds. G. Arnoldus** orgel Peter Staats

10.00 uur

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Jeugdwerk

20 okt **Dhr. R. Wichers**

10.00 uur

orgel Evert Hoogenstraaten
Eerste collecte: Werelddiaconaat Indonesië
Tweede collecte: Kerk en Eredienst

- 27 okt** **Ds. Lagrouw** orgel Peter Staats
met viering Heilig Avondmaal
 10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
 Tweede collecte: Fonds klimaat, beeld en
 geluid
- 3 nov** **Stagiaire Dorien Keus olv ds. Aarnoud
 van der Deijl** orgel Evert Hoogenstraaten
Kindernevendienst Gera Hoorweg
 10.00 uur Eerste collecte: Voedselbank De Ronde
 Venen
 Tweede collecte: Fonds klimaat, beeld en
 geluid
- 10 nov** **Mw. ds. J. Weigand-Timmer**
 orgel Wilco Gijzen, *Dankdag (blz. 20)*
 10.00 uur Eerste collecte: Werelddiaconaat Bolivia
 Tweede collecte: Kerk en Eredienst
- 17 nov** **Mw. J. Sneep-Oorbeek** orgel Peter Staats
 10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
 Tweede collecte: Jeugdwerk
- 24 nov** **Ds. Aarnoud van der Deijl**
mmv de cantorij olv Else Sterk
 10.00 uur *Laatste zondag kerkelijk jaar,*
herdenkingsdienst
 Eerste collecte: Hulpfonds
 Abcoude/Baambrugge
 Tweede collecte: Fonds klimaat, beeld en
 geluid

- 1 dec** **Ds. Aarnoud van der Deijl**
orgel Gert de Lange
10.00 uur *Eerste adventszondag, met viering Heilig Avondmaal*
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Pastoraat
- 8 dec** **Ds. A. Wingelaar**
orgel Evert Hoogenstraaten
10.00 uur *Tweede zondag van de advent*
Eerste collecte: Werelddiaconaat Ghana
Tweede collecte: Missionair werk
- 15 dec** **Mw. ds. Henriëtte van Dunné**
orgel Pieter Kaars
10.00 uur *Derde zondag van de advent*
Eerste collecte: Werelddiaconaat Palestina
Tweede collecte: Kerk en Eredienst
- 22 dec** **Dhr. P. van der Zee** orgel Gert de Lange
10.00 uur
Eerste collecte: Stap Verder
Tweede collecte: Jonge generaties
- 24 dec** **Ds. Aarnoud van der Deijl**
orgel Evert Hoogenstraaten
22.00 uur *Kerstmachtdienst*
Eerste collecte: Voedselbank DRV
Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en geluid
- 25 dec** **Ds. Aarnoud van der Deijl** orgel Frits Heil
10.00 uur *Eerste Kerstdag*
Eerste collecte: Kinderen in de Knel
Tweede collecte: Kerk en Eredienst

29 dec

Ds. Aarnoud van der Deijl

orgel Wilco Gijzen

10.00 uur

Laatste kerkdienst van 2024

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie

Tweede collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten

Op 6 oktober gaat onze stagiaire Dorien Keus voor. Zij heeft als lezingen gekozen voor Genesis 2:4b-7 en Handelingen 17:22-28. Beide teksten gaan over de geest/adem die God ons inblaast. Over de kwetsbaarheid van ieder mens.

De cantorij is er en er is kindernevendienst.

Op 13 oktober gaat mevrouw ds. G. Arnoldus voor. Het rooster suggereert Deuteronomium 15:1-11 over de kwijtschelding van schulden en Marcus 10:17-31, het verhaal over de rijke jongeman die bij Jezus komt. Beide lezingen zijn ingegeven door het feit dat het jodendom in deze dagen het feest van de ‘vreugde der wet’ viert.

Op 20 oktober gaat de heer R. Wichers voor. Als er wordt verder gelezen in Marcus 10:32-45 lezen we over de lijdensaankondiging van Jezus en de discussie met Johannes en Jakobus of ze aan Jezus’ rechterhand mogen zitten. Jezus vraagt of ze wel beseffen wat ze vragen, want hij is niet gekomen om te heersen maar om te dienen.

Op 27 oktober gaat ds. W. Lagrouw voor in een viering van Schrift en Tafel. Lezingen zouden kunnen zijn: Jesaja 59:9-19 en Marcus 10:46-52. In beide lezingen gaat het over blindheid. Het verhaal uit Marcus is het mooie verhaal over Bartimeüs.

Op 3 november is de kansel weer voor onze stagiaire Dorien Keus. De teksten zijn nog niet bekend. Het rooster suggereert Marcus 12:18-27, de discussie tussen Jezus en Sadduceeën over de opstanding uit de doden. Dat zou een mooie tekst zijn zo dicht bij Allerzielen.

Op 10 november gaat mevrouw ds. J. Weigand voor. Als zij verder leest in Marcus 12:28-34 zien we daar dat Jezus veel dichter bij de Farizeeën

stond dan bij de Sadduceeën. Het gaat daar om de kern van de Thora. Het draait om liefde en niet om het brengen van allerlei offers.

NEEM FRUIT MEE 10 november



Op zondag **10 november a.s.** vieren we in de kerk **Dankdag voor Gewas en Arbeid.**

Voordat de kerkdienst begint wordt er in de kerk fruit ingezameld. Neemt u/ jij ook fruit mee?

Na afloop van de dienst willen wij met de gemeente en de kinderen de fruitdoosjes vullen. Ook willen wij aan de kinderen vragen of ze leuke tekening willen maken voor de fruitdoosjes.

En hopelijk kunnen wij weer op u rekenen om na de dienst de fruitdoosjes mee te nemen om uit te delen.

Alvast bedankt voor uw/jullie medewerking.

Hartelijke groet,
namens de Taakgroep Diaconie.
Ripka Verheul

Op 17 november gaat mevrouw J. Sneep voor. Het rooster stelt nu Marcus 12:38-13:2 voor, het verhaal over de arme weduwe die volgens Jezus het meeste van iedereen in het offerblok gooide.

Op 24 november gedenken we degenen die het afgelopen jaar zijn overleden. Het lijkt me mooi om dan niet de nogal sombere tekst uit Marcus 13 te lezen, maar de lezing uit Openbaring 1:1-8. 'Ik ben de alfa en omega,' zegt God daar en dat vind ik een troostrijke gedachte.

Tot slot: gemeenteleden hebben opgemerkt dat ik het afgelopen jaar soms best wel weinig vooring. Zeker als er dan ook nog zondagen anders worden ingevuld zoals in de zomer met Herco en nu met onze stagiair, dan vallen er soms best grote gaten tussen twee diensten waarin ik voorga. Matthijs Schram en ik bekijken het rooster van 2025 opnieuw met als inzet dat ik toch minstens twee zondagen per maand in Abcoude zal zijn.

Aarnoud van der Deijl



KLEDINGBEURS 2024 in de DORPSKERK

Vrijdagavond 18 en zaterdag 19 oktober.

U heeft nu nog de gelegenheid om de kasten op te ruimen en de spullen te verzamelen. Kleding (ook baby- en kinderkleding!), schoenen, dekens, gordijnen enz.,

Inleveren:

Vrijdag 11 oktober vanaf 13.00 - 15.00 uur

Zaterdag 12 oktober vanaf 10.00 - 12.00 uur.

Sorteren:

Woensdag 16 oktober en donderdag 17 oktober.

Met een koffie en een gezellige lunch.

Verkoop:

Vrijdag 18 oktober 17.30-20.00

Zaterdag 19 oktober 10.00-14.00

De opbrengst van de kledingbeurs is voor meubilair in de Dorpskerk.

Wil iemand enkele uurtjes helpen bij het sorteren en/of met de verkoop?

Bel dan even naar

Rika Donkervoort 06-15353399 of

Marjo Dierx 06-26402413

Ook voor andere vragen of informatie kunt u bij hen terecht.





“FILM ZIEN”

The AGE of ADELINE

maandag 11 november 19.30u in 't Hoogt

Inloop met koffie en thee vanaf 19.00u



In 1908 wordt Adaline geboren. Wanneer ze 29 jaar is, krijgt ze door noodweer een auto-ongeluk waarbij haar auto te water raakt. Als Adaline in het water wordt getroffen door de bliksem, wordt ze immuun voor het ouder worden. Omdat Adaline niet ouder wordt, houdt ze dit geheim voor de buitenwereld. Jarenlang in eenzaamheid leeft ze zonder echt geleeft te hebben en ziet ze haar dochter Flemming ouder worden dan zichzelf. Als Adaline acht decennia later na het ongeluk Ellis ontmoet op een feestje worden de twee op een gegeven moment verliefd op elkaar. Adaline denkt na jaren toch nog het geluk te hebben gevonden totdat Ellis zijn ouders voorstelt en ontdekt dat de vader van Ellis, een oude bekende uit het verleden is. Hij confronteert haar ermee en Adaline vlucht weer weg, maar onderweg krijgt ze weer een ongeluk waardoor haar lichaam weer begint met ouder worden.

Na afloop bent u weer van harte welkom om iets met elkaar te drinken en om eventueel wat na te praten over de film.

De volgende Film Zien is op maandag 13 januari 2025.

Martha, Dini, Anneke, Frieda

Open zondagen 2024

Ook dit jaar was de Dorpskerk op de zondagmiddagen geopend: van juni tot half september. Er zijn veel belangstellenden geweest.

Dat waren er in totaal 740. Per keer zo'n vijftig bezoekers.

Tijdens de Openmonumentendagen, op zaterdag 14 september en zondag 15 september, waren er respectievelijk 107 en

125 bezoekers. Zij kwamen overal vandaan, o.a. uit Nieuw Zeeland, Mexico, Polen, Litouwen en de ons omliggende landen, maar natuurlijk ook uit onze eigen regio. Men was vaak onder de indruk van de mooie Dorpskerk en de geschiedenis die daaraan verbonden is.

Tien organisten verleenden belangeloos hun medewerking!

Met veel genoegen hebben 18 gastvrouwen /-heren rondleidingen verzorgd.

We willen allen die hun medewerking hebben verleend, in welke vorm dan ook, bedanken voor hun inzet.

Imre Westerik en Henk van Kessel

Bijdrage Binding 2024

Uw jaarlijkse bijdrage wordt weer gevraagd voor ons kerkblad. Wilt u ook deze keer weer het richtbedrag van € 15 overmaken?

Rekeningnummer NL86 INGB 0003 1704 69 t.n.v. Protestantse gemeente te Abcoude o.v.v. "kerkblad Binding "te Abcoude.

Jan van Wieringen

VAN DE REDACTIE

Op de voorpagina vindt u een afbeelding van de Hoorn des Overvloeds, ook wel **Cornucopia** genoemd.

Een stralend beeld van alle weelde die de natuur ons in het najaar geeft. Ook duidelijk passend bij de Dankdag voor Gewas en Arbeid, die we op zondag 10 november mogen vieren.



PASTORAAT

Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl

Tel. 06-17970959 e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.nl

Ds. Bram- Willem Aarnoutse: vertrouwenspersoon

Tel. 06-20024393 e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl

Ouderlingen en diakenen

U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit.

Claartje van Andel	06-51315993	ouderling
Jan van den Bosch	06- 52044712	fungerend voorzitter
Hanny van den Bosch	06-33631863	diaken
Gera Hoorweg	06-28441804	ouderling
Nick de Snoo	284286	ouderling
Imre Westerik	06-39593585	diaken
Matthijs Schram	281601	diaken

Bezoekmedewerkers

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u iemand al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten!

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding. Els Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Vanuit de kerkenraad is Hanny van den Bosch een extra steunpunt. Spreekt u gerust iemand aan.

Els Gillebaard	06-42693945
Henk van Kessel	06-20096289
Janny van der Klok	283645
Ineke Mensink	283578
Wout Wessel	284783
Marry Willig	06-51651870

Adressenlijst**telefoon: netnummer 0294-**

- Scriba: Claartje van Andel 06-51315993
Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude
scriba@dorpskerkabcoude.nl
- Organistencoördinator:
Richard Sprey 06-20131031
Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude
r.en.w.sprey@planet.nl
- Dorpskerk: Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude.
Postbus 38 1390AA Abcoude
- Koster: Tineke Hennipman 06-44620963
Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude 284499
- 't Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK
Beheer: Marjo Dierx 06- 26402413en/of 281601
Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u 't Hoogt huren
voor feesten, verjaardagen of festiviteiten.
Verhuur via: beheer.hoogt@live.nl en
Marjo Dierx 06- 26402413 en/of 281601
- Diaconie: Hanny van den Bosch 06-33631863
Piet van Wijngaertdlaan 26 1391 VD
Financiële administratie: Liesbeth Boswijk 284864
Achter de Kerken 20, 1391 LN Abcoude
ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude
- Werkgroep Kind en Kerk: Gera Hoorweg 06-28441804
Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:

Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude 284301

Collectebonnen bestellen:

Coupires: 20x €1,00 20x €1,50 20x €2,50

Maak het gewenste bedrag over naar

NL35 RABO 0300 5660 50 en stuur een e-mail naar

fsmit000@hetnet.nl graag met uw adresgegevens

t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude

Frits Smit

283776

College van Kerkrentmeesters:

Post(adres): Dirk Jan Aldewereld,

dj.alderwereld@outlook.com

Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude

285059

Banknummer Protestantse Gemeente Abcoude

Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50

Administratie Binding:

Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude

j.wieringen1@chello.nl

284442

NL86 INGB 0003 1704 69

t.n.v. Kerkblad de Binding

ANBI

zie www.pknabcoude.nl/ANBI

Verhuur Dorpskerk:

George Nagel

085-2129845

E-mail verhuur@dorpskerkabcoude.nl

En/of

Wilco Gijzen

085-2129845

E-mail eveneens.verhuur@dorpskerkabcoude.nl:

Cantorij:

Else Sterk

Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,

06-53533629

elsesterk@hotmail.com

Kerkelijke ledenadministratie

Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, die de basis vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. Wij verzoek u daarom alle mutaties en berichten door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te Abcoude. E-mail: ledenadministratie@dorpskerkabcoude.nl

Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk contact houden met u.

VlaanderenMeybaum

MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN

Aan - en Verkoop - Beheer - Taxatie



Koppelkade 1
1391 CT Abcoude
Tel.: 0294-281670
Fax.: 0294-288397
info@vlaanderenmeybaum.nl
www.vlaanderenmeybaum.nl



mee leven

Rob van de Velde

Uitvaartverzorging met alle begrip

Tel. 0294-293063 Abcoude/Baambrugge

Tel. 0297-583448 Vinkeveen

Kantooradres:

Voorbancken 3

3645 GV Vinkeveen

E-mail: info@robvandevelde.nl

www.robvandevelde.nl



BEAUTIFUL GOODBYES

Jack Ligthoet uitvaartverzorging

Een afscheid om nooit te vergeten

Informatie en advies over de uitvaart elke eerste dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur in Afscheidshuys Salut, Kerkplein 31 Abcoude.



informatie of melding van overlijden

06 - 16 08 98 68 (24/7 bereikbaar)

www.beautifulgoodbyes.nl

info@beautifulgoodbyes.nl



van gelderen & stork uitvaart

- waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer
- Leg je wensen vast en vraag 'mijn laatste wensenboekje' aan via info@gsuitvaart.nl
- voor melding van overlijden 24/7 bereikbaar: 06 - 233 67 997

Je kunt maar één keer afscheid nemen

www.vangeldererstorkuitvaart.nl





NOTARISKANTOOR
DERKMAN

NOTARIEEL JURIDISCH MAATWERK

**NOTARIËLE DIENSTVERLENING MET
PERSOONLIJKE AANDACHT**

Kerkplein 7
1391 GJ Abcoude
0294 28 12 27

jderkman@notarisderkman.nl
www.notarisderkman.nl



Personen- en familierecht • Estate planning • Vastgoed • Ondernemingsrecht

Luxe Brood- en Banketbakkerij

Both

Kerkplein 4 * Abcoude * 0294 281336



Loon- en verhuurbedrijf André Hopman

Gein-zuid 10 * 1391GT * Abcoude

Tel nr. 06-49305160

andre.hopman@hotmail.com

Redactie:

De volgende Binding komt uit op 29 november 2024

Kopij inleveren uiterlijk maandag 18 november 12.00 uur.

E-mail: binding@dorpskerkabcoude.nl

of op het redactieadres:

Piet van Wijngaerdtlaan 62 tel : 281911

Verspreiding:

Fam. van Wieringen, Adm. : tel. 284442

B. Timmermans : tel. 283709



Nummer	Kopijstop	Tijd	Verschijningsdatum
6	18 november	12.00u	29 november